

Nyt fra ledelsen:

Velkommen tilbage til alle efter en forhåbentlig dejlig sommerferie☺. Og et særlig velkommen til de nye børn og forældre i Virklund børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde omkring Jeres barn.

Inden vi gik på sommerferie havde vi fokus på den nye struktur i Virklund børnehave, samt at få sagt ordentlig farvel til vores skolebørn. Vi har siden haft besøg af flere af disse store børn og det lyder til at de er glade for at starte i skole, og at de har fået en god start.

Mht. vores struktur, synes vi, at vi er kommet godt i gang. Børnene er trygge ved deres stuer og de voksne. På Månerne og Skyerne er der planlagt aktiviteter på tværs af grupperne, således at vi tager højde for børnenes venskaber, interesser og kompetencer. Hos Stjernerne er børnene faldet rigtig godt til og det er interessant at se, hvordan børnene vokser med opgaven (at det er dem der er de store nu).

Vi har i personalegruppen aftalt, at på samme måde som at vi åbner fast på Stjernestuen, vil det også være her vi lukker hver dag. Det har vi gjort for at hjælpe Jer forældre, men ikke mindst også for at hjælpe vores børn. Vi tror på, at det vil give børnene en vis ro og struktur. Der vil i tidsrummet 15.30-15.45 være en voksen fra enten Månerne eller Skyerne, som tager børnene med op på Stjernestuen og får børnene overleveret og sat i gang med en aktivitet.

Her efter sommerferien har vi haft fokus på, at lære børnene, at holde styr på deres garderober. Det vil i den forbindelse være en stor hjælp, hvis I som forældre sørger for at der ikke er tøj/sko der ligger på gulvet når I går.

Jeg har tidligere orienteret om, at vi vil have fokus på emnet *fri for mobberi*. Vi er begyndt arbejdet med børnene og vi synes de har taget godt imod det. Vi er opmærksomme på, at når man arbejder med sådanne læringsprocesser blandt børnene, kommer resultaterne ikke den første uge. Det er et langt og kontinuerligt arbejde som vil vise sig på sigt.

Mht. personale situationen, er Nikolaj jo stoppet, da han skulle læse videre. Vi har i den forbindelse ansat Naja, som vi er rigtig glade for. Naja vil være tilknyttet Månerne og Skyerne.

Til sidst vil jeg bare sige, at vi glæder os rigtig meget til vores sommerfest, hvor vi forhåbentlig får nogle rigtig hyggelige timer sammen – børn, forældre og personale. Vi krydser fingre for godt vejr☺

Nyt fra Aktivitetsudvalget:

Nyt fra aktivitetsudvalget:

Vi har sagt farvel til Simon efter Karoline er startet i skole. Men har samtidig også sagt velkommen tilbage til Peter Vestergaard Forsberg som er far til Christian som startede i foråret. Peter har været med til at starte Aktivitetsudvalget op og er nu igen tilbage i børnehaven.

Den 1. oktober har vi sponsoreret dans til hele børnehaven som foregår ved Loft Jensen.

Vi vil sørge for der blive taget gruppebillede af børnene **den 5. september - I bedes aflevere senest kl 9 denne dag**. Der vil efterfølgende komme bestillingsseddel op i børnehaven.

Sæt allerede nu kryds følgende datoer:

Lysfest den 12. november kl 17.

Juletog den 14. december

Vi vil stå for salg af drikkevarer til sommerfesten og håber nogle forældre vil give en hånd med i baren. Det er muligt at skrive sig på i børnehaven.

Alt overskud fra vores arrangementer går til vores børn så håber I vil støtte godt op omkring det.

Mvh. Aktivitetsudvalget

Dennis (far til Maja på stjernerne)

Peter (far til Christian på månerne)

Marianne (mor til Anneline på stjernerne og Idamarie på skyerne) Trine (mor til

August på skyerne) Tanja (mor til Alberte på skyerne)

Nyt fra Stjernerne:

Vi voksne på Stjernestuen er heldige, at få lov til at være Stjerne for et år, sammen med en flok søde store Stjernebørn. Vi ser frem til et rigtig godt og lærerigt år.

Allerede nu ser det ud til at blive et dejligt år med masser af fart, godt humør, rar omgangstone, nysgerrige børn som er ivrige efter at lære.

Efter indianer temaet, har vi natur tema. Her vil vi være ude af huset en del dage. Det er derfor vigtigt, at børnene har deres turtaske med madpakke og drikkedunk med hver dag i børnehaven. Efter natur ugerne vil vi fortsætte med at have drikkedunk med i børnehaven i stedet for plastik krus i dagligdagen.

Det er derfor vigtigt at:

- En fyldt drikkedunk med vand hver dag
- Drikkedunken skal med hjem hver dag, så den kan blive vasket
- Sættes i køleskabet med *drikkedunk* skiltet på

- Drikkedunken skal være tæt
- Skal være let at åbne
- Drikkedunken skal max indeholde 0,5 liter

Til frokost kan børnene drikke mælk af glas eller vand af drikkedunken. Vi tror på, at det bliver mere hygiejnisk og barnet får ansvar for sin egen drikkedunk.

Nyt fra Månerne og Skyerne:

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. Vi er så småt begyndt at finde os til rette på de nye stuer og er begyndt at lære voksne og børn at kende. Efter sommerferien er der startet 6 nye børn. Emma på 2 år (Johs´ lillesøster), Ida Marie på 2 år (Anne Line´s lillesøster) er startet på Skyerne. Selma på 2 år (Villads´ lillesøster), Aksel på 2 år (Gustav fra de tidligere Harestues lillebror), Noah på 4 år (som er lige er flyttet til Virklund), Alyamama på 4 år (som kommer fra Syrien) er alle startet på Månerne. Alyamama taler ikke dansk, derfor har vi fundet det som en oplagt mulighed for at tale med børnene om, hvor vigtigt der er, at bruge vores kropssprog når vi taler sammen generelt. Børnene er gode til at komme med forslag til f.eks. at invitere til leg, f.eks. ved at vise hvad de kunne lege med osv. I forbindelse med vores tiltag omkring *fri for mobberi*, har vi også talt om følelser og hvordan vi viser disse med vores mimik. Alfred fra skyerne har brækket en knogle i foden og sidder derfor i kørestol, i denne forbindelse har vi også talt med børnene om hvor vigtigt det er at vi hjælper hinanden generelt. Vi ser at børnene har taget dette til sig og gør også brug af "bamseven", hvis der er nogen som er kede af det og har brug for lidt ekstra trøst.

Vi er også kommet godt i gang med vores fælles indianerprojekt. Der bliver delt viden om hvordan indianere bor, hvad de spiser osv. Der er blevet fremstillet ponchoer, smykker og drømmefangere osv. Vi har været på ture hvor fantasier om indianere har været i spil. Vi har også lavet lækker indianergryde, snittet og hyggesnakket omkring bålet. I rundkreds bliver der koncentreret øvet på vores opvisning til sommerfesten. I det hele taget glæder vi os til at vise og fortælle jer forældre og søskende alt hvad vi har lavet og lært om indianere til et brag af en indianersommerfest d. 29. august.

Vigtige datoer:

05. september **Gruppefoto**

24. september **Forældremøde**

